

Daarboven in de hemel  
als de mooiste stralende ster  
ben jij nog altijd bij ons  
ook al is dat veel te ver

Mevrouw

# Marijke Labiau

geboren te Ronse op 31 juli 1967  
overleden te Gent op 1 november 2023

Samen nemen we afscheid van Marijke  
op WOENSDAG 8 NOVEMBER 2023 OM 10 UUR  
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele,  
Pamelekerkplein te Oudenaarde.

Rouwgroet na de dienst in de kerk.

Na de crematie zal de urne van Marijke  
bijgezet worden op het kerkhof te Zegelsem.

Wie dit wenst, kan Marijke  
een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde,  
op weekdagen t.e.m. dinsdag van 16 tot 18.30 uur,  
zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Online kan u uw medeleven betuigen  
via [www.uitvaartmetstijl.be](http://www.uitvaartmetstijl.be)

Dit melden u

Bram en Alice Van den Bulcke - Geirnaert

*haar zoon en partner*

Gerard en Nelly † Labiau - Van Overmeiren

*haar ouders*

Geert en Els Labiau - Carrijn  
en Emiel

*haar broer, schoonzus en neef*

Lea en Freddy Van Overmeiren - Goeminne

*haar tante en nonkel*

De families Labiau - Van Overmeiren - Van den Bulcke.

*Met dank aan*

*Dr. Vincent Renard, haar oncoloog,  
het medisch team van de dienst oncologie  
AZ Sint-Lucas te Gent  
en allen die haar bijgestaan en gesteund hebben.*

---

Rouwcorrespondentie:

Familie Labiau  
p/a D'hondt, zorg voor uitvaart  
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33